

Redactioneel

door Eric Bontenbal

Het is alweer de zesde nieuwsbrief die we uitbrengen en dat betekent dat we inmiddels twee jaar bezig zijn om Navajeevan Bala Bhavan te ondersteunen. Dat doen wij samen met alle donateurs die ook dit jaar weer een behoorlijke bijdrage hebben geleverd om de straatkinderen van Vijayawada net dat beetje extra te geven. In dit nummer het vervolg in onze serie artikelen over Navajeevan: de Re-Orientation Camps. Daarnaast is er wederom aandacht voor de leerlingen van het Develstein College in Zwijndrecht die maar niet kunnen stoppen in hun enthousiasme voor ons project. Verder is er een Zonne Energie werkgroep opgericht om ervoor te zorgen dat het kinderdorp Chiguru voorzien wordt van schone electriciteit. Inmiddels is deze werkgroep druk bezig met een project voorstel dat nodig is bij het zoeken naar sponsors. In deze nieuwsbrief een verslag daarvan. Rest mij nog u prettige feestdagen toe te wensen!

De Re-Orientation Camps

door Mark Bos en Heidi Timmerman

Als derde stuk in onze serie over de diverse activiteiten van Navajeevan Bala Bhavan komen de Re-Orientation Camps (ROC's) aan bod.

Wanneer een kind zich graag bij het rehabilitatieproces van Navajeevan aan wil sluiten, er voor kiest zijn leven op de straat achter zich te laten in een poging iets nieuws op te bouwen, zijn er de Re-Orientation-Camps waar kinderen dus na hun (eventuele) verblijf in de shelter terecht komen.

Veel jongens die langere tijd op straat hebben geleefd zijn een heleboel dingen verlerd. Bijvoorbeeld: ergens op tijd komen, voor je eigen spulletjes zorgen, een dag/nacht ritme aanhouden, je tanden poetsen en handen wassen voor het eten. Dit soort, voor vele kinderen, doodnormale dingen moeten dus weer aangeleerd worden; dat gebeurt in de ROC's. Daarnaast hebben de jongens, die graag weer naar school willen, soms een behoorlijke achterstand in hun schoolcarrière opgelopen. In de ROC's wordt een eerste stap in die eventuele inhaalslag gemaakt.

Prerana, wat 'motivatie' betekent, is een re-orientation camp voor kinderen tot en met 14 jaar. Het is een zes weken durend 'kamp', waarin een groep van ongeveer 20 jongens 24 uur per dag samenleeft. Samen met een begeleider gaan ze proberen weer een gewoon dagelijks leven op te bouwen. Daarbij spreken ze een aantal regels af. Er wordt bijvoorbeeld een tijdschema gemaakt, een schoonmaakrooster, en ze krijgen allemaal een eigen kluisje voor hun persoonlijke spulletjes. Verder is er 's ochtends en 's middags tijd voor lessen. Hierin wordt de basiskennis bijgebracht, welke de jongens die naar school willen ook nodig hebben om daar weer makkelijk in te kunnen stromen. Zo leren ze het ABC, wat Engels, een beetje wiskunde, en krijgen ze Telugu-les (Telugu is de taal van Andhra Pradesh, de staat waar Vijayawada in ligt). Er is echter ook bijzonder veel ruimte voor spelletjes, handvaardigheid, tekenen en dergelijke!

Mark heeft tijdens zijn verblijf een tijdje meegeleefd in het ROC en heeft over zijn ervaringen eens het volgende geschreven: 'Tja, het belangrijkste was toch wel dat het leuk was wat we deden. Overal een klein feestje van maken.

Het in je kop stampen van rekensommetjes, is een reden voor een ritmische polonaise. Het alfabet leren wordt een modderfestijn. En er moet een hoop gebeuren voordat ik Ravi-Chandra zal vergeten, die na drie middagen keihard studeren trots bij me kwam. Hij rechtte zijn rug en schouders, klikte als een minisoldaasje de hakken tegen elkaar, en zong met de borst naar voren het hele alfabet. Hij nam mijn staande ovatie in ontvangst, sprong in m'n armen en zei zachtjes: 'Thank you Markbrother'. Hij had in zijn korte leven niet veel uren op de basisschool doorgebracht, maar wel geleerd hoe je een grote vreemde jongen van zijn stuk kon brengen.'

Velugu, wat 'licht' betekent, is het re-orientation camp voor de grotere jongens, die 15 jaar of ouder zijn. Vaak zijn dit jongens die al jaren op straat hebben geleefd en over het algemeen niet zo enthousiast meer zijn om eventueel (formeel) onderwijs (weer) op te pakken. Ook hier trachten de begeleiders samen met hen een meer gesteld en gedisciplineerd leven op te bouwen; er zijn vaste tijden voor al de verschillende activiteiten en een ieder wordt geacht zijn steentje bij te dragen in het runnen van het huis waar ze samen leven. Tijdens hun verblijf in Velugu, dat ook zo'n 6 weken duurt in principe, worden de jongens in aanraking gebracht met allerlei kortdurende beroepstrainingen, zoals het verkopen van groenten en fruit op duwkarren, het maken en verkopen van kaarsen/stoelen/plastic tassen en dergelijke, photo lamination etc. Dit om ze het vermogen te geven ook op een respectabele manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Aan



... vervolg van pagina 1



het einde van deze periode gaan deze jongens vaak in groepjes op zichzelf wonen, in tegenstelling tot de kinderen van het re-orientation camp Prerana, die binnen de organisatie doorstromen. In of vanuit gehuurde kamers in de stad gaan ze dan aan de slag bij bedrijfjes of beginnen zij hun eigen mini onderneminkje. Als zij echter in deze periode in Velugu bedacht hebben dat ze tóch nog

(verder) willen leren of een langdurige beroepstraining willen volgen (zoals de opleiding tot kleermaker of elektricien), kan dat natuurlijk ook - dat wordt zelfs aangemoedigd.

Het Develstein College blijft zich inzetten voor Navajeevan

Door Ilona Seure

Het Develstein college, de middelbare school in Zwijndrecht die al eerder 11.000 euro ingezameld heeft voor de kinderen van Navajeevan, heeft opnieuw een actie gehouden. Dit was een zeer bijzondere actie: een nachtlles-marathon.

In de nacht van 25 op 26 september j.l. was het druk op het Develstein College... er liepen razende reporters door de school - journalisten van 12 jaar die reportages maakten voor de nachtkrant (eenmalige uitgave), er werden knikkerbanen gebouwd, er was tafeltennis, gymnastiek in het donker, paintballen, sterrenkijken en vele andere activiteiten.

Voor 10 euro p.p. konden de leerlingen zich inschrijven om de hele nacht les te hebben. Om 20:30 uur werd het startsein gegeven: de eerste les van anderhalf uur. Groepjes leerlingen gingen naar klaslokalen om verschillende lessen te volgen zoals digitale fotografie, muziek, computerspelletjes en eerder genoemde activiteiten. Om de twee lessen verzamelden alle leerlingen van eenzelfde jaar zich in de kantine voor een film. In de pauzes was er een disco waarbij zelfs een rookmachine aanwezig was. Allerlei lekkere hapjes en drankjes werden gesponsord door een ouder die een plaatselijk restaurant runt. Hoewel Eric en Ilona pas om 3 uur 's nachts de school verlieten, gingen de leerlingen én de docenten onvermoeid door tot de volgende ochtend half negen om de marathon af te sluiten met een ontbijt.

Er hebben in totaal 248 van de 320 leerlingen meegedaan met dit nachtelijke festijn. De totale opbrengst was 3400 euro. 1800 euro is overgemaakt naar de Vrienden van Navajeevan. De overige 1600 euro is meegenomen naar een project in Bangalore, Zuid-India; twee leerlingen en 1 docente mochten op uitnodiging van Mensen in Nood in november naar India om dat project in Bangalore op te zoeken. Zo hebben zij meegeholpen bij het tot stand brengen van een documentaire van de KRO die op 7 december j.l. is uitgezonden bij Kruispunt op Nederland 1. Mede door het bezoeken van de slums is deze reis een onvergetelijke ervaring geworden voor de leerlingen en de docente.

Zonne Energie voor Chiguru

door Heidi Timerman

Navajeevan heeft ons gevraagd te helpen om de installatie van een zonne-energie systeem in Chiguru te realiseren.

Over dat plan heeft u in onze vorige nieuwsbrief al het een en ander kunnen lezen. De bedoeling is om Chiguru - het kinderdorp - te voorzien van zonne-energie. Aangezien de andere projectonderdelen van Navajeevan binnen de stad gelegen zijn en zich dus in de nabijheid van een goed regulier elektriciteitsnet bevinden, richten we ons alleen op Chiguru. Chiguru is namelijk zo'n 7 km buiten de stad gesitueerd, tussen de landbouwvelden en bananenplantages. Navajeevan biedt hier onderdak aan ruim 80 kinderen, die er op dit moment nog wonen, leven en studeren in de afwezigheid van een fatsoenlijke electriciteitsvoorziening. Daar moet verandering in komen!

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Allereerst hebben we veel informatie ingewonnen en overlegd met fr. Koshy. Inmiddels is er ook een werkgroepje opgericht. Dit groepje bestaat uit Michael Baumeister, een donateur die werkt bij een adviesbureau voor ontwikkelings-samenwerking, Eric Bontenbal en Heidi Timmerman. Deze werkgroep is een projectvoorstel aan het schrijven dat gebruikt gaat worden om fondsen te werven. Daarbij is er regelmatig contact met Navajeevan, recentelijk hebben we via fr. Koshy bijvoorbeeld nog alle technische en financiële details over een mogelijke installatie ontvangen. Tevens hebben we contact met iemand die ons wil ondersteunen met technische knowhow.

Het is leuk en we gaan door! We houden u op de hoogte.

De Vrienden van Navajeevan willen de leerlingen én de docenten van het Develstein-college nogmaals hartelijk danken voor hun enorme inzet voor Navajeevan.

Oproep:

Heeft ú kinderen op school die op zoek zijn naar een project om te steunen? Of wilt u een speciale les organiseren over straat- en werkende kinderen in India? De Vrienden van Navajeevan willen hier graag aan bijdragen! Ook bij uw sportvereniging, het buurthuis of bij een bijzondere gelegenheid willen wij met plezier langskomen om uitleg te geven over het leven van straat- en werkende kinderen in India en om mee te helpen met het opzetten van een fondsenwervingsactie. Om ons verhaal te ondersteunen gebruiken wij beeldend materiaal zoals dia's, foto's en video.

Colofon:

Uitgave van de **STICHTING VRIENDEN VAN NAVAJEEVAN**
Billitonkade 2bis
3531 TE Utrecht
Telefoon: 030 293 58 18
E-mail: ilonaseure@hetnet.nl
www.ericbontenbal.nl/vrienden

Postbank nr. 9155840
Kvk Utrecht: 30187278

Vormgeving en druk: Eric Bontenbal
www.ericbontenbal.nl